



VERDIEPINGSOPDRACHT 6

Yad Vashem eert Diet Kloos en anderen als 'helden'. Wat vind jij daarvan?



OP 25 OKTOBER 2017 kende de ambassadeur van Israël, Z.E. Aviv Shir-On een Yad Vashem onderscheiding voor de ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’ toe aan o.a. Diet Kloos-Barendregt (1924-2015), voor haar hulp aan joodse onderduikers.

Het is een onderscheiding voor niet-joden die Joden hebben helpen onderduiken, ontkomen en overleven ten tijde van de Holocaust.

Bij de onderscheiding hoort een penning en op de Yad Vashem Muur in Israël staat de naam van Diet Kloos-Barendregt in steen gebeiteld.

Yad Vashem is de officiële staatsinstelling van Israël voor het herdenken van de Joodse slachtoffers van de Holocaust en de redders van Joden. De instelling is gevestigd in Jeruzalem. Yad Vashem betekent *gedenkteken* (lett.: hand) *en naam*.

Het monument bestaat uit een herdenkingsruimte, een historisch museum, een “hal van de namen”, een archief, een bibliotheek, het “dal van de verwoeste gemeenschappen” en een park gewijd aan de mensen die een onderscheiding van Yad Vashem hebben ontvangen.



OPDRACHT

Bezoek de website van Yad Vashem www.yadvashem.org en vorm je mening over deze instelling. Ook in Nederland zijn er bijzondere monumenten ter herinnering aan de Holocaust, zoals het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Zoek informatie daarover op. Wat vind je van zulke gedenktekens?